

M A G A Z I N E

GROENE GORDEL & HAGELAND

Een magazine
boordevol inspiratie
voor uitstapjes in
Vlaams-Brabant.



WK WIELRENNEN MET
GOEDELE WACHTERS



MEE AAN DE
TAFEL VAN
HET LAATSTE
AVONDMAAL



DE MOOISTE
FIETSLUSSEN

WIJ WETEN VAN FIETSEN

En jij nu ook!

Uitneembare
gids met
6 kant-en-klare
fietskaartjes!



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

#20 VOORJAAR 2021

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

INHOUD

- 4 **Racen met Goedele Wachters**
- 6 **Parken en tuinen parkenparade**
- 7 **Wij weten van fietsen**
- 12 **Logies op maat**
- 14 **900 jaar norbertijnen**
- 16 **Biermomenten**
- 18 **Wij weten van wandelen**
- 22 **Bloesems in het Hageland**
- 24 **Beleef Bouts**
- 25 **Leuven op kindermaat**
- 26 **Dwars door het Hageland
Gravelroute**



COLOFON Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, O.N.: 0422.667.404 – RPR Leuven | februari 2021 | Vormgeving: Bridgeneers | Copywriting: Bart Claes (www.wartaal.be) | Foto's: Lander Loeckx, Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, M-Leuven, Felix De Boeck, Duizelingen, Olie op analit, 1920, collectie Vlaamse Gemeenschap, David Samyn, De schuur, De Woestijn, B&B Mollekensberg, Vakantieverblijf Hageland, The Phoebus Foundation, Abdij van Park, UGent Lib, Gemeente Gooik, Jan Geys | Cartografie: Elke Feusels | Druk: Artoos | ISSN-2466-6513 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | Beleidsverantwoordelijke: Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme.



10

©KarlBruninx



18

Eindelijk lente. En nu echt!

We zullen de lente van 2021 niet snel vergeten. Nu we de coronawinter van ons afschudden, krijgen we weer zicht op genieten. Genieten van wat we zo lang hebben moeten missen. Niet op verre, exotische bestemmingen maar hier in Vlaams-Brabant.

Dat begint met een deugddoend bloesembad in de Hagelandse fruitstreek. Snuif de heerlijke zoete geur op en voel de lentekriebels tot in de toppen van je tenen. Probeer dan met hernieuwde kracht het fietsnetwerk in de Groene Gordel uit. Fiets door het Pajottenland of door de magische bossen. Het vernieuwde fietsnetwerk is nog fijnmaziger geworden en dus ontdek je fietsend nog meer ongekende wegjes en plekken. We tekenden voor jou als voorproefje al een lus uit langs liefst vijf kastelen!

Of toch liever het stevigere werk? Met onze Dwars door het Hageland Gravelbikeroute verlaat je de platgetreden paden in het spoor van Sven en Thibau. Of waag je aan het wedstrijdparcours van het WK wielrennen dat in september plaats zal vinden in onze provincie. Intussen kunnen de wielervanaten onder ons de route nu al verkennen.

Na een fikse tocht smaakt een geuze altijd, maar een lekker abdijbier daar zeggen we zeker geen nee tegen. Goed nieuws, want de norbertijnen van Averbode en de Abdij van Park in Heverlee knopen aan met hun aloude brouwtraditie. Al 900 jaar zijn ze hier, en dat kan jij met hen meevieren.

En er is nog zoveel meer te ontdekken en te beleven in onze wondermooie, verrassende provincie. Blader door dit nieuwe Groene Gordel & Hageland Magazine en laat je inspireren.

Gunther Coppens

Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant



Rij je eigen WK wielrennen

Racen met Goedele Wachters



De Wereldkampioenschappen wielrennen komen eraan! Goedele Wachters kijkt ernaar uit om al die grote renners en rensters door haar achtertuin te zien racen. Ze kan zich geen beter wedstrijdparcours indenken dan de kasseistroken, hellingen en bochten van Vlaams-Brabant. Want het is ook haar geliefd raceparcours.

Als de renners voorbij Leuven zijn, gebeurt het. Tot daar was het slechts een opwarmoefening, maar in Zuid-Dijleland gaan alle remmen los. Letterlijk. In Tervuren, Huldenberg en Overijse, stuk voor stuk officiële WK-dorpen, krijgen ze geen moment rust meer. Het is gaan en blijven gaan,

zoals de echte flandriens dat kunnen. Een gedroomd parcours voor de geofefende wielertoerist. Zoals Goedele Wachters, een straffe madam op de fiets. Voor haar heeft de streek geen fietsgeheimen meer.

“Onderschat het niet, het is een pittige route”, vertelt ze. “Gelukkig doen het

landschap en de afwisseling je de hellingen snel vergeten. Ik hou ervan om te fietsen door de luchtlagen, zoals ik dat noem. Het frisse gevoel van de schaduw, dan weer door de velden in de zon, wat verder de geur van het bos. Ik voel het landschap, ik zit er helemaal in. Maar ik denk niet dat



De weg naar Baron's House

Ik kreeg de smaak te pakken dankzij Kom op tegen Kanker. De organisatie vroeg me of ik meter wilde zijn van de actie 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Ze wilde me zelfs een koersfiets lenen om uit te proberen.



In 't Klein Verzet in Terlanen

de renners tijdens het WK de tijd kunnen nemen om daarvan te genieten."

Moskesstraat

De zwaarste helling? Dat is volgens Goedele de Moskesstraat in Terlanen. Met een maximale hellingsgraad van 17% en kasseien die je het extra zwaar maken. Of misschien de Smeysberg in Huldenberg, de S-bocht in Overijse of de korte maar verraderlijke Sint-Antoniusberg in Leuven. "Hellingen waar wielergeschiedenis wordt geschreven. Door eliterenners tijdens het WK, maar ook door amateurs. Want ze zijn een uitdaging voor iedere wielertoerist."

Vier jaar geleden had Goedele nog nooit op een racefiets gezeten. "Ik kreeg de smaak te pakken dankzij Kom op tegen Kanker", vertelt het nieuwsanker. "De organisatie vroeg me of ik meter wilde zijn van de actie 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Ze wilde me zelfs een koersfiets lenen om uit te proberen. Ik was meteen verloren. Zo'n lichte fiets geeft je het gevoel dat je zweeft. Fantastisch vond ik dat. Het duurde alleen even om die klikpedalen onder de knie te krijgen."

26 september

Op 26 september is het zover. Dan maken de liefhebbers plaats voor de

OP KRACHTEN KOMEN MET STRAFFE FIETSVERHALEN

Als niemand opkijkt van je strakke wielertenuue en het typische geluid van je wielerschoenen op de stenen vloer, dan weet je dat je in een echt wielercafé bent beland. Hier klinken de strafste fietsverhalen en vind je altijd een helpende hand als je fietspech hebt. Langs de Flandrien lus van het WK wielrennen vind je in elk dorp wel een sfeervol wielercafé. 'Bij Jokke' in Eizer hangt er nog een gele trui van Willy Schroeders van de Tour 1962. Herberg 't Klein Verzet in Terlanen is een wielerklassieker op zich, waar je bovendien kan logeren. Ook tegen de gevel van Brouwerij De Kroon in Neerijse staan altijd wel enkele koersfietsen gestald.

www.toerismevlaamsbrabant.belcycling

HANG JE FIETS AAN DE KETTING
... en blijf een nachtje slapen langs het Flandrien Circuit!

KORBEEK-DIJLE : B&B Vallis Dyliae
www.vallisdyliae.be

NEERIJSE: Baron's House
www.baronshouse.be

HULDENBERG : B&B Park 7
www.park7.be

OVERIJSE Camping Druivenland
www.campingdruivenland.be

profrenners. Het parcours voor de Elite Mannen is 267 kilometer lang en telt 2562 hoogtemeters, en meer dan 40 hellingen. De Elite Vrouwen zijn een dagje eerder aan zet. Zij rijden hetzelfde parcours maar maken minder lussen in Leuven en doen één keer de Flandrien lus, de mannen doen de lus twee keer. En hoeveel keer doe jij de Flandrien lus? *

Download het gpx-bestand en trotseer de Moskesstraat, de Smeysberg en andere legendarische fietshellingen. Als de strijd om het wereldkampioenschap losbarst, heeft het parcours voor jou geen geheimen meer.

www.toerismevlaamsbrabant.belcycling





ParkenParade

OVER KASTELEN EN KLEUREN



Kom naar de Parkenparade!

Van 17 mei tot 6 juni sprokkel je geluuksmomenten in de parken en tuinen van de Groene Gordel. Met heerlijke familiepicknicks, bierproeverijen, live muziek, yoga en meditatie en veel meer. Plan je bezoek op

 www.toerismevlaamsbrabant.belparkenparade

Een romantische wandeling onder een boog van blauwe regen. De zoete geur van lavendel en hortensia waait je tegemoet. De kleurrijke voorjaarsbloeiërs in de bloembedden tonen je de weg naar de rozenstruiken, die een perfecte knipbeurt kregen van de kasteelheer. De beroemde tuinen van Zuid-Engeland? Nog beter, de kasteelparken van de Groene Gordel!

Kleurenkracht

Je vindt ze in alle mogelijke maten en kleuren. Van een intieme kloostertuin in Tildonk tot de uitbundige kleurenpracht van

duizenden en duizenden rozen in Sint-Pieters-Leeuw. Van de historische groentetuin van het sierlijke Kasteel van Gaasbeek tot de exotische planten van de Plantentuin in Meise. De ene keer groots en vol grandeur, dan weer breekbaar en wondermooi. Doorspekt met eeuwenoude verhalen over markiezinnen, graven en hertogen. Wie moet er nog het Kanaal over? De echte schoonheid ligt vlakbij! ✨



wij weten van FIETSEN

*Nu zijn er zoveel meer
verborgen fietswegen
te ontdekken!*



Laat je bollen door de Groene Gordel

Het fietsnetwerk in de Groene Gordel is helemaal vernieuwd! Met nog mooiere fietsroutes langs soms ongekende wegjes, door stijlvolle parken en uitgestrekte bossen, langs charmante dorpen en geuzebrouwerijen. En net als je denkt dat je de Groene Gordel nu wel kent, stoot je op een nieuwe verrassing. ▶

Sierlijke Zenneroute — 32 km

Langs droomkastelen en geuzestekers

Vijf sierlijke kastelen in één prachtige fietstocht

1. Jouw vertrekpunt, het Kasteel van Gaasbeek

Net honderd jaar geleden schonk markiezin Arconati Visconti haar fabuleus buitenverblijf aan de Belgische staat. Het was haar romantisch droomkasteel, vol kunstwerken en antiek van binnen, maar stoer en krachtig aan de buitenkant. Tot 2023 is het gesloten voor restauratie, maar neem je tijd voor een tochtje door het grote parkdomein en de Museumtuin. Te voet, want het park zelf mag je niet met de fiets in.

2. De Zuunvallei en de Brusselse skyline

De Zuunbeek stroomt door een bijzonder stukje natuur vol poelen, hagen en bloemen. Zie je de skyline van Brussel in de verte?

3. De rozen van Coloma

Er hangt romantiek in de lucht. Het kan ook niet anders in een tuin met wel 300.000 rozen uit alle werelddelen. Het kasteel waar ooit barones Eugenia Roose – zo heette ze echt – woonde, is nu het gemeentelijke cultuurcentrum van Sint-Pieters-Leeuw.

4. Brouwerij 3 Fonteinen

Brouwerij 3 Fonteinen is een traditionele lambiekbrouwerij en geuzestekkerij met een geschiedenis die teruggaat tot 1887. In de degustatieruimte van de Lambik-O-droom heb je een zicht op de imposante vatenruimte.

5. De prijsbeesten van brouwerij Oud Beersel

De Oude Geuze Oud Beersel won al verschillende gerenommeerde prijzen, waaronder die van beste bier in zijn categorie op de World Beer Awards. De brouwerij kan dan ook teren op ervaring die teruggaat tot 1882.

6. Zoek de schat van Beersel

Diepe slotgrachten, kantelen met schietgaten en een stoere ophaalbrug. Het Kasteel van Beersel ziet er nog net zo uit als in de 15de eeuw. En zou er echt een schat verborgen liggen?

7. De Zennebeemden

Hoogstamboomgaarden, poeltjes, holle wegen. Een prachtig natuurgebied vlakbij de drukte van de hoofdstad.

8. Het Kasteel van Drogenbos

Het kasteeldomein neemt zowat een vijfde van de oppervlakte van de hele gemeente in. Het stulpje van de adellijke familie Calmeyn.

9. De kunst van Felix De Boeck

Felix De Boeck (1898-1995) was een pionier van de Belgische abstracte kunst. Hij woonde en schilderde op zijn boerderij in Drogenbos, waar hij nog zelf de eerste steen van zijn museum legde. Hij stierf een jaar voor de opening.

10. Het Kanaal over

Het Kanaal Charleroi-Brussel is even oud als België. De aanleg startte in 1827, vijf jaar later was het klaar.

11. Kasteeldomein Groenberg

Een fraai voorbeeld van Engelse tuinarchitectuur, met kronkelende wegen, gebogen bosranden en uitgestrekte grasvelden. Bewonder de grote collecties azalea's, hortensia's en rododendrons.

12. De Krijmerie van Gaasbeek

Heerlijk huisgemaakt roomijs van verse koemelk aan de poorten van het Kasteel van Gaasbeek. De perfecte afsluiter.

De Sierlijke Zenneroute is 32 kilometer lang. Vertrek aan het Kasteel van Gaasbeek en volg de knooppunten 23, 71, 72, 70, 66, 67, 62, 63, 82, 84, 68, 89, 20, 21, 23.

www.toerismevlaams-brabant.belfietsen



Felix De Boeck





Toegankelijke Sportimoniumroute — 28 km

Een fietslus zonder drempels

Twee, drie, vier of meer wielen? Iedereen fietst in de Groene Gordel. Ook met een aangepaste fiets. Deze mooie route brengt je van Vilvoorde naar het Sportimonium in Hofstade en terug. Over autoluwe en extra brede paden, zonder onoverkoombare drempels.



*Geen hindernis
is te groot op
onze fietsweg.*

Vergeet je nieuwe fietskaart niet

Het vernieuwde fietsnetwerk in de Groene Gordel brengt je meer en mooiere fietswegen. Dus vergeet zeker je nieuwe fietskaart niet te bestellen. Aan de ene kant vind je de fietsknooppunten van de Groene Gordel, op de andere die van het Hageland. Zo kan je eindeloos knooppunten combineren. Op de kaart staan de afstanden, hellingsgraad, bezienswaardigheden, fietscafés en fietslogies vermeld.

Dit fietsnetwerk sluit ook aan op fietsroutes van alle aangrenzende provincies, ook over de taalgrens, en op het digitale fietsknooppuntennetwerk van Brussel.

De kaart kost 7 euro. Je kunt ze bestellen via:

 www.toerismevlaamsbrabant/publicaties.be

Tip: blijf een nachtje logeren!

Blijf gerust wat langer en maak er een citytrip naar Vilvoorde van. Een verrassend toegankelijke stad die voor haar inspanningen in 2018 het label van 'toegankelijke gemeente' kreeg. Bezoek de Grote Markt, de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost, het elegante Park Drie Fontein en het indrukwekkende Tuchthuis. In dat Tuchthuis vind je trouwens The Lodge, een heel knap viersterrenhotel met een A+ toegankelijkheidslabel.

Enkele roelstoelvriendelijke eetadresjes in Vilvoorde? Brasserie De Drie Fontein en brasserie-restaurant Canal heten je ook op wieltjes hartelijk welkom.

 www.vilvoorde.be/toerisme



nieuwste racefiets? In het Sportimonium wandel je tussen unieke sportspullen van toen en nu. De tijdelijke expo Breaking Boundaries blikt terug op de Olympische Spelen in Antwerpen in 1920.

3. De Volkssportuin

Waag je aan een spelletje beugelen, kegelen, trabol of een andere vergeten voorloper van onze hedendaagse sporten. En bij slecht weer kan je je vrienden uitdagen voor toptafel, hamertjesspel en andere minder bekende volkssporten.

4. Het strand van Hofstade

Chillen op het strand, ravotten in de speeltuin of bungelen aan een touw hoog boven de grond. Dat kan allemaal in het recreatiedomein van Sport Vlaanderen. *

Deze Toegankelijke Sportimoniumroute is 28,3 kilometer lang. Vertrek aan het station van Vilvoorde en volg de aanlooproute naar knooppunt 21. Vervolgens: 13, 18, 16, 75, 63, 62, 61, 19, 49, 22, 23, 24, 47 en terug naar het station.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/iedereen-opdefiets

1. Vertrek aan het station van Vilvoorde

De grote parking aan de achterzijde heeft aangepaste parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. De tunnel onder de sporen brengt je naar het Fietspunt. Hier haal je de rolstoelplateaufiets op die je vooraf reserveerde.

2. Het Sportimonium

Hoe zag de allereerste olympische fakkel eruit? Zwommen de atleten in de jaren 1920 echt met een wollen zwempak? En welke hoogtechnologische snufjes vind je in de



De schuur



Mollekesberg



De woensijn

Logies op maat van jou

Blijf toch gewoon wat langer, want in Vlaams-Brabant heb je altijd nog zoveel te beleven. Dus boek gerust een gezellige vakantiewoning of een bijzondere B&B. Je vindt er voor elk budget, elke smaak en elke zorg.

— ONTDEK ONZE LOGIES —

VAKANTIE-VERBLIJF HAGELAND

Historische langgevelhoeve

Beleef de gezelligheid van weleer in een charmante, historische langgevelhoeve van 1866. In de ruime loft voor 8 personen heb je alle comfort, en zelfs een infraroodsauna voor extra genot. Het is heerlijk om te wandelen door de grote beleeftuin, met een echte wijngaard, een geurtuin, een zandbak, een barbecuehoekje en veel meer mysterieuze ontdekplekjes. Je woont even midden in het fiets- en wandelnetwerk van het Hageland, aan de rand van mysterieuze bossen en heuvels, en toch dichtbij Leuven, Aarschot en Diest.

Bergstraat 60,
3220 Holsbeek
+32 496 28 80 57

 www.hageland.eu

VAKANTIE-WONING DE SCHUUR

Voel je meteen thuis

In vakantiewoning De Schuur in het Hagelandse dorpje Vissenaken voel je je meteen thuis. De ruime, lichte woning van 200m² biedt plaats aan 16 personen en werd heel toegankelijk en kindvriendelijk ingericht. Van op het terras kijk je uit over de speel- en dierenweide. Gastheren Rob en Wouter zijn twee enthousiaste en ondernemende opvoeder-begeleiders. Dus heb je nood aan ondersteuning voor jezelf, je gezin of familie, dan kan je op hen rekenen voor professionele assistentie en gezinshulp.

Sint-Pietersstraat 119,
3300 Vissenaken
+32 492 09 76 97

 www.deschuur.online

Vakantieverblijf Hageland





B&B DE WOESTIJN

Kom tot rust

Een heerlijke plek om tot rust te komen in de plooien van het Pajotse landschap, op wandelafstand van de Zepposmolen, de Woestijnkapel, Berchembos en Neigembos. Gastvrouw Ilse en haar gezin restaureerden de oude schuur van hun boerderij tot een bijzonder mooi gastenverblijf met drie kamers. Huur het verblijf helemaal als vakantiewoning voor tien personen, of boek een kamer in een B&B-formule met een ontbijt met lekkere streekproducten.

Woestijnstraat 4
1760 Roosdaal
+32 476 40 41 29

 www.bnbdewoestijn.be

B&B MOLLEKESBERG

aan de rand van de natuur

Annie en Luc heten je welkom in hun nieuw gastenverblijf, vlakbij Leuven en toch in het groen en de rust. B&B Mollekesberg ligt immers in een doodlopende straat, aan de rand van een natuur- en wandelgebied. De geknipte uitvalsbasis voor een bezoek aan de kunststad, maar ook voor deugd-doende wandelingen en fietstochten, geocaching en mountainbiketochten in het Dijleland. *

Keizersstraat 24, 3020 Herent
+32 16 40 51 08

 www.mollekesberg.be

'Iedereen is hier toerist, voor elk speciaal verzoekje hebben we een oplossing.'

— Gastvrouw An

NOG MEER TOEGANKELIJKE LOGEERADRESJES

HALLE: Hotel Alspat

 www.alsput.com

LUBBEEK: Vakantiewoning Drogenhof*

 www.drogenhof.be

HOLSBEEK: Vakantiewoning Landlord luxe lofts - Boerderij Jos Theys

 www.jostheys.be

ZEMST: Vakantiewoning Eskala

 www.eskala.be

DIEST: Vakantiewoning Les Tourelles

 www.les-tourelles.be

TIENEN: Alpha Hotel*

 www.alphahotel.be

DIEST: B&B Aangenaam Anders*

 www.aangenaamanders.be

BEKKEVOORT: Vakantiewoning de Begijnen (Bogaerde Winning)*

 www.bogaerdewinning.be

 www.toerismevlaamsbrabant.be/themaliedereen-toeristslapen

* Deze logies behaalden het A of A+ toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen.



900 jaar norbertijnen

Feest in de abdij

Je zal maar getroffen worden door de bliksem. Het overkwam de zoon van de graaf van het Nederlandse Gennep in de 12^{de} eeuw. De jongeman overleefde het, dacht na over hoe hij zijn verdere leven zou invullen en gaf zijn rijkeluisleventje op om als predikant rond te trekken. In de Kerstnacht van 1121 stichtte hij zijn eerste abdij. Zijn naam? Norbertus.

ABDIJ VAN PARK

Al sinds 1129 wonen er – onafgebroken! – norbertijnen in de Abdij van Park. Het is een prachtig en authentiek rustgebied aan de rand van Leuven. De gebouwen staan er al sinds de 17^{de} eeuw quasi onveranderd bij. De abdijkerk, het koetshuis, de armenpoort, de watermolen, het kerkhof, de tiendenschuur ... Stuk voor stuk historische parels. De norbertijnen schrijden nog steeds door de kloostergangen. Andere gebouwen op de abdijsite kregen een geschikte herbestemming in samenwerking met heel wat partners. Je vindt er onder meer het museum voor religieuze kunst PARCUM, de vzw Kerk in Nood, het studiecentrum voor muziek in de Lage Landen Alamire Foundation en natuurlijk een brasserie én brouwerij. Haal je wandelplannetje aan het onthaal

en verken het abdijscomplex en de vijvers. De hele site is 42 hectare groot.

www.abdijvanpark.be

Als de Bliksem

De norbertijnen nodigen je dit feestjaar voor het eerst na de restauratie uit in de historische ruimtes van de abdij. Een unieke kans! Bewonder het barokke stucwerk van de plafonds in de imposante bibliotheek en de refter. Dwaal door de kloostergang met glasramen uit de 17^{de} eeuw. En neem een kijkje in de abtswoning. PARCUM toont kunstparels uit onze Brabantse abdijen en stukken die ooit aan de norbertijnen toebehoorden. Zoals een ontwerptekening van Rubens, een Besloten Hofje van de norbertines en het schitterende kaartenboek van de Abdij van Averbode.

Van 4 mei tot 1 augustus
www.parcum.be

Tip

De Norbertijnenwandeling (9,3 km) vertrekt aan Het Moment en neemt je mee door de Merodebossen. Volg de knooppunten 100 - 85 - 86 - 75 - 274 - 76 - 87 - 90 - 100 - 98 - 107 - 384 - 144 - 286 - 104 - 91 - 96 - 100.

www.toerismevlaams-brabant.be/900jaar-norbertijnen



Speciaal voor het feestjaar worden 21 gerestaureerde glasramen teruggeplaatst op hun historische plek



Ontwerptekening van de heilige Norbertus door Pieter Paul Rubens



Antifonarium van Antonius Tsgrooten uit 1522

ABDIJ VAN AVERBODE

Ze heeft wat moeten doorstaan, de mooie Abdij van Averbode. De norbertijnen landen in de Averbodse Bossen in 1134. Door de eeuwen heen wordt ze geplunderd, branden de gebouwen uit en vallen de norbertijnen ten prooi aan de pest. Aan het einde van de 18^{de} eeuw wordt ze zelfs verkocht en deels afgebroken. Maar vandaag is Averbode een van de meest bloeiende abdijsgemeenschappen van het land met een zestigtal norbertijnen. Je kan zomaar het binnenplein van de abdij opwandelen. De gebouwen weerspiegelen schitterend in de grote waterpartij. Maar nog beter is een kleine wandeling naar Het Moment. De norbertijnen hebben hun oude dienstgebouwen ingericht als een gastvrij belevingscentrum, met een knap abdijscafé

met huisbrouwerij, een kaasrijperij, een bakkerij en een abdijswinkel. Daar kan je alle abdijsproducten proeven, en dat zijn er wel wat: peperkoek, kaas, brood, speculaas, bier en ijs. De perfecte halte tijdens een wandeltocht door de Merodebossen.

Achter de abdijsmuren

Levensgrote foto's op het abdijsplein vertellen het verhaal van wat er zich achter de abdijsmuren afspeelt. Een unieke inblik in het leven van de norbertijnen vandaag. De foto's staan ook gebundeld in een boek dat je kan kopen in de abdijswinkel van Het Moment. *

Vanaf 6 juni

www.averbode-moment.be

FIETSEN LANGS NORBERTIJNEN

DE ABDIJENROUTE: Trap van de Abdij van Park in Heverlee door de mooie Demervallei naar de Abdij van Averbode. En dan verder naar de Abdij van Tongerlo. Drie norbertijnenabdijen op een mooie, meerdaagse fietsuitstap. 105 km.

DE DEMERROUTE: Een fietslus met de Demer als groene leidraad van Rotselaar over Aarschot naar Averbode en terug. 54 km.

DE REYNVAERTROUTE: Vertrek aan Provinciedomein Halve Maan in Diest voor een ontdekkingstocht langs de Maagdentoren in Zichem, de basiliek van Scherpenheuvel en de Abdij van Averbode. 42 km.

LANGS DE ABDIJEN VAN LEUVEN: Maar liefst vier abdijen telt Leuven: Sint-Geertrui, Keizersberg, Vlierbeek en Abdij van Park. Deze fietslus verbindt ze met elkaar. 14,1 km.

Je vindt al deze fietsroutes op www.toerismevlaams-brabant.be/900jaar-norbertijnen

Tip

Het oudmuziekfestival *Passie van de Stemmen* brengt polyfone meesterwerken uit de 15^{de} en 16^{de} eeuw. Dat klinkt prachtig in de gerestaureerde Sint-Pieterskerk in Leuven en de Abdijkerk van Park in Heverlee. Van 30 april tem 9 mei 2021.

www.30cc.be



Pater Eric Seghers

DE BIEREN VAN AVERBODE

AVERBODE 4,85

Blonde doordrinker van hoge gisting. 4,85%.

AVERBODE 8,5

Stevig blond bier volgens het principe van dry hopping. 8,5%.

AVERBODE 7

Donker bier met een volle, ronde smaak. 7%.

AVERBODE 7,5

Goudgeel multigranenbier met bitterachtige afdronk. 7,5%.



Het zijn heel jonge bieren. Pas in 2014 pikten de norbertijnen aan bij de aloude traditie. Al meteen na het ontstaan van de abdij in 1134 werd er gebrouwen. In de 16^{de} eeuw maakte de abdij 'camerbier' en het lichtere 'cleynbier'. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, moest de brouwerij abrupt de deuren sluiten.

De smaak van toen

"We kunnen niet weten hoe die oude bieren proefden", vertelt norbertijn Eric. "We hebben geen oude brouwrecepten gevonden. Brouwen was toen zo courant dat er gewoon geen recepten werden bijgehouden. Het water, de lucht en de gewassen zijn trouwens anders dan enkele eeuwen geleden dus de smaak zou sowieso ook anders zijn. We weten wel wat de paters aankochten en teelden om te brouwen. Onder meer spelt, wat wij ook in ons bier gebruiken."

Naast de huisbieren is er ook de Averbode 7,5. Een blond speciaalbier dat niet binnen de abdijsmuren wordt gebrouwen. Het is het enige Averbodebier dat je in de winkel kan vinden. Op zonen feestdagen komt het ook bij de paters zelf op tafel.

 www.averbodemoment.be

In de huisbrouwerij van de Abdij van Averbode

Aanknopen bij de aloude brouwtraditie



Pater Eric Seghers

Pater-econoom Eric Seghers houdt van blond. Met een schuimkraag, recht van de huisbrouwerij van de Abdij van Averbode.

De Averbode 4,85 vind je nergens in de winkel. Niet eens op fles. Je kan het bier enkel in belevingscentrum Het Moment van de Abdij van Averbode proeven. Of nog beter, op het terras na een wandeling door de Merodebossen. Dan drinkt norbertijn Eric het bier het liefst. "Een echte dorstlesser met een fijn smaakpallet", vindt hij. "In de geschiedenis van de abdij werd er altijd een klein en een groot

bier gebrouwen. Het klein bier was er een voor elke dag, het groot bier werd alleen op zondag gedronken. De Averbode 4,85 is een klein bier."

Camberbier en Cleynbier

Meesterbrouwer Marc Knops maakt drie brouwsels in de installatie van de abdij: de blonde bieren Averbode 4,85 en Averbode 8,5, en de donkere Averbode 7.

Braxatorium Parcensis

Innovatief brouwen op heilige grond



Brouwer Joris Brams

Brouwer Joris Brams ravotte als kind tussen de abdijgebouwen in Heverlee. Een tijdje geleden deed hij de paters een voorstel: waarom zouden we de oude brouwerij niet heropenen? En zo geschiedde!

DE BIEREN VAN BRAXATORIUM PARCENSIS

LIBERTUS 1

Amberkleurig bier met een frisse toets van hop. 6,5%.

LIBERTUS 2

Hoogblonde tripel met lokaal geteeld rogge. 8,5%.

LIBERTUS 3

Amberkleurig en gerijpt op whiskyvaten. 7%.

LIBERTUS 4

Roodbruin bier met sap van rode biet. 5,5%.

LIBERTUS 5

Gebrouwen met een oude tarwesoort en haver. 7,5%.

LIBERTUS 6

Bruine tripel, hergist op de fles. 8,5%.

QUIRINUS 1

Laag-alcoholische tripel. 3,5%.

QUIRINUS 2

Groen bier, gebrouwen met kiemende gerst. 4,5%.



De norbertijnen van de Abdij van Park lustten vroeger wel een biertje, maar meer dan twee eeuwen geleden verdween hun brouwerij. Sinds 2019 wordt er weer gebrouwen. Dat hebben ze te danken aan Joris Brams, een brouwer die voor de grootste brouwerijen over heel de wereld heeft gewerkt maar nu dichtbij huis volop de liefde voor de ambachtelijke brouwstiel beleeft. "Het begon met een ideetje en een gesprek met de paters, gewoon na de zondagse mis", vertelt Joris. "Waarom hebben de paters van Heverlee geen eigen bier? Dat wilde ik weten."

Schots en scheef

Het bier kwam er ook: Heverlee. Een exportsucces waar meer dan 16 miljoen pintjes per jaar van worden verkocht, maar het wordt niet binnen de abdijmuren gebrouwen. Dus ging Joris met de hulp van de norbertijnen nog een stap verder. Ze bouwden een nieuwe brouwerij op de plek waar ze oorspronkelijk ook stond. "Dat was lang niet eenvoudig. We mochten niets veranderen aan de oude, geklasseerde gebouwen, en alle muren stonden ook nog eens schots en scheef. Het werd millimeterwerk. Bovendien

mag er geen lawaai zijn, geen gasverwarming, geen uitstoot. Dus moesten we op zoek naar heel innovatieve oplossingen."

Traditie en innovatie

Zo werd Braxatorium Parcensis een heel innovatieve brouwerij, met onder meer warmterecuperatie, stoominjectie, groene elektriciteit en een speciale filterinstallatie. Maar ook gestoeld op eeuwenoude traditie. "Met ingrediënten uit eigen streek. Onlangs vonden we een wilde hopsort in en rond de abdij. Die cultiveren we nu om te zien of we die kunnen gebruiken in het brouwproces. Wie weet levert het een nieuwe biersoort op."

Een nieuwe in de rij, want Joris brouwde al heel wat verschillende Libertusbieren. Die krijgen dan gewoon een nieuw nummertje. "Geen enkel brouwsel is hetzelfde, omdat we met natuurlijke ingrediënten en biograndstoffen werken. Dat is zoals soep koken: ook al gebruik je dezelfde ingrediënten, de smaak is altijd net iets anders. Onze installatie is niet groot. De 2000 hectoliter bier per jaar verdelen we vooral via lokale cafés." En de naam Braxatorium Parcensis? Dat is gewoon 'Brouwerij van Park' in het Latijn. *

 www.braxatorium-parcensis.be



Brouwer Joris Brams



Wij weten van WANDELEN

#DEWANDELPROVINCIE

WANDEL EENS DOOR EEN SCHILDERIJ

Alsof Claude Monet er zijn schildersezels plantte om een van zijn beroemde kleurrijke landschappen te vereeuwigen. Wandel zijn schilderij in en laat de kleuren en de landschappen tussen de Mene en de Jordaan je overrompelen.

Het dorpje Meldert ligt als een eiland in een glooiend akkerlandschap in het Hageland, zowat op de taalgrens. Een verstilde plek met ommuurde huizen van herenboeren en een kerk die uitkijkt over de velden en bossen. De robuuste toren staat hier al van de 12^{de} eeuw en het landschap is intussen niet heel veel veranderd.

Vang het moment

Als je begint te wandelen, sterven de huizen al snel helemaal uit. Tot er pal voor

je de begraafplaats van het dorp opdoemt. Midden in het groen. Een beetje een surreëel zicht, maar vandaag gaan we niet voor surrealisme maar voor impressionisme. Het vangen van het moment, zoals Monet het noemde. Even verder weet je precies wat hij daarmee bedoelde als je tussen de kleurrijke bloesems van een grote fruitboomgaard verdwijnt. Knijp je ogen tot spleetjes. De kleuren vervagen tot een schilderij. De schaduwen van de bomen tekenen zich af

en het spel van licht en kleur verandert op elk moment van de dag. Hetzelfde schilderij, alleen de kleur en de intensiteit verandert.

Pallox

Verander je standpunt en beklim wat verderop de uitkijktoren Pallox, een van de elf fruitbeeldige kunstwerken in de Hagelandse fruitstreek. De hoekige toren is gebouwd met uit de kluiten gewassen fruitkisten of palloxen. Een knipooog naar toen de fruitplukkers hier 'in het zwart' werkten en op torens van



palloxen speurden naar controleurs van de arbeidsinspectie. In de wanden van cortenstaal staan de namen van bekende en minder bekende appel- en perenrassen. Zoals de Calebasse de Tirmont en de Dubbel Flip. Nog even stappen en je komt aan het dorpje Hoksem, met alweer een stoere Romaanse kerktoren in het midden. Op de toren staan een haan én een kip, een unicum in ons land. Een holle weg tussen de bomen leidt je naar de Jordaanbeek en weg van het dorp het open landschap

in. Tot aan het gehucht Babelomstraat heten 'en eeuwenoude boerderijen aan 'social distancing' doen.

Bijbels

Jordaan? Babelom? Alsof het Oude Testament hier geschreven is, maar de toren van Babel valt hier niet te zoeken. Babelom heeft zoals de meeste dorpsnamen hier een Frankische oorsprong. En in deze Jordaan is Jezus echt niet gedoopt. Nog even en daar komt Meldert weer in het vizier. Een wegje tussen

de weilanden brengt je langs de donjon van Meldert, een woontoren uit de 13^{de} of 14^{de} eeuw. En om de hoek staat de Sint-Ermelindiskerk, jouw vertrekpunt.

De Mene- en Jordaan-wandeling is 9 kilometer lang. Start aan de Ermelindiskerk van Meldert en volg de digitale knooppunten 524 - 523 - 522 - 520 - 519 - 518 - 517 - 516 - 500 – kerk of volg de zeshoekige bordjes met rode rand.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen



HET DAK VAN HET PAJOTTENLAND

Je komt wat tegen op de Kesterheide: een vreemde ijzeren man, neanderthalers, een mysterieuze Marsbasis en prachtige vergezichten. Een tocht naar het dak van het Pajottenland is er eentje vol variatie.

112 meter hoog is de Kesterheide in Gooik. Het hoogste punt van het Pajottenland is een bijzonder natuurgebied. Je wandelt er door broekbossen vol kleur en langs akkerranden vol voorjaarszangers. Maar het zijn toch vooral de vergezichten die de aandacht trekken. Terwijl je verder de heuvel op trekt, kijk je tussen de bomen door uit over de kerkjes van Leerbeek, Kester en Heikruis. En nog veel verder doemt Brussel

Welkom in Paddenbroek

Voor je de Kesterheide beklimt, neemt deze wandeling je mee naar het Plattelandscentrum Paddenbroek. Je kan het onmogelijk missen: het is een architecturaal hoogstandje! De oude hoeve en het historische bakhuis werd overkapt met een volume van glas en staal. Errond vind je ecologische proeftuinen, een hoogstamboomgaard en zoemende bijenkorven. Een plek waar natuur, educatie en toerisme samenkomen. Je kan hier ook je elektrische fiets opladen, je camper parkeren, of wat meer informatie over de streek vragen. Nagenieten van je wandeling doe je met een heerlijk streekbiertje in het gloednieuwe fiets- en wandelcafé. Ontdek in het toeristisch infopunt wat deze plattelandsregio nog allemaal in petto heeft.

www.paddenbroek.be



Zoveel verborgen geschiedenis op het hoogste punt van de streek.

op aan de einder. Bij helder weer zie je zelfs de bollen van het Atomium en de basiliek van Koekelberg. Als je denkt dat je niet hoger meer kan – ergens tussen knooppunten 255 en 254 – kan je zoeken naar de IJzeren Man. Een wat bizarre metalen figuur op een stenen voetstuk. Hij staat er al sinds 1867 als geografisch referentiepunt.

Kelten en Romeinen

De Kesterheide heeft als baken in het landschap

altijd mensen aangetrokken. Opgravingen brachten zelfs sporen van neanderthalers aan de oppervlakte. Ook Kelten waren er thuis. De naam Kester komt vermoedelijk van het Latijnse castrum, dus allicht was er ooit een Romeinse nederzetting. Neanderthalers, Kelten en Romeinen... ze passeerden hier allemaal. Het parkje Pervivo is een hartverwarmende plek. Het kunstwerk van kinderen die verstoppertje spelen tussen een waai

van eiken balken, herinnert aan alle kinderen die aan een stofwisselingsziekte zijn overleden.

Een publiek geheim

Het valt op: de wandeling trekt in een grote boog rond een merkwaardige plek in het landschap. Een site met een hoge afspanning rond en moderne, witte koepels. Als een basis op de planeet Mars. En nergens een woordje uitleg erbij. Een ultrageheim laboratorium? Een militair hoofdkwartier?

Een telecommunicatiepost van de NAVO, weten de dorpelingen. *

De Kesterheide-Lombergveldwandeling is 9,4 kilometer lang. Vertrek aan knooppunt 214 in de Bosstraat in Leerbeek en volg de knooppunten 215 – 220 – 218 – 215 – 216 – 255 – 254 – 253 – 250 – 251 – 258 – 256 – 264 – 215 – 214.

www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen



10 REDENEN

om langer te
blijven in je
bloesembad

De natuur komt stilaan tot leven. De vogels zingen iets vrolijker, de bijtjes zoemen, de zon voelt weer wat warmer aan. Hoog tijd voor een vakantie in de Hagelandse bloesemregio om de lange coronawinter van je af te schudden.



VAN 5 TOT 25 APRIL: B(l)oeiend Hageland

Haal je bloesemaperitief, je picknick of je ijsje bij de verschillende take-away-adresjes en geniet volop van de bloesemtijd in de Hagelandse fruitstreek. Drie weken lang vol heerlijke verrassingen en belevingen. Alles voor jouw bezoek vind je op

 www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems



1. Fabuleuze fietstochten

Haal of download je gratis fietskaart Fruitbeeldig Fietsen met de vier mooiste routes door de streek. Die kan je met elkaar verbinden voor meer dan 130 kilometer fietsplezier. Zo mis je geen enkel prachtig vergezicht over glooiende fruitboomgaarden, geen enkel fietscafé of andere bijzondere halte.



2. Een zee van kleur

Wist je dat het Hageland goed is voor een kwart van de totale Vlaamse fruitproductie? Goed voor 3400 hectare aan appel- en perenboomgaarden. Dat zijn echt heel, heel veel bloesems.

3. De meest romantische picknick

Je hoeft nooit lang te wandelen of te fietsen, of je komt bij een uitnodigende picknicktafel. Maar onze favoriet: spreid je deken gewoon onder de bloesems tussen de lange rijen fruitbomen. De meest romantische plek die je kan vinden. Nog een huwelijksaanzoek gepland dit jaar?

4. De mooiste vergezichten

De uitlopers van de Hagelandse heuvels zorgen voor deining in het landschap en trakteren je op verbluffende vergezichten. Het hoogste punt van de streek is het dorpje Ransberg, vanwaar je kilometers ver in alle windrichtingen kan kijken. Of beklim de uitkijktoren van Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw, de Vlooybergstoren in Tielt-Winge of het kunstwerk Pallox in Hoegaarden voor een 360° zicht over de bloesemstreek.

5. Met open armen

Een vakantiehuisje op de boerderij, een coole B-and-Bee trekkershut-in-honingraatvorm, of gewoon een heel tof logeeradresje waar je graag naar terugkeert. Je vindt gastvrije logies in alle vormen en kleuren in het Hageland. Of je nu met je gezin, met vrienden of met z'n tweetjes komt.



6. De bloesemfluisteraar

Het prachtige bloesemschouwspel duurt een weekje of drie. Dankzij de bloesemfluisteraar weet je hoe het met de bloesems is gesteld, en je hoeft daarvoor zelfs niet buiten komen.

7. Elf fruitbeeldige kunstwerken

Tussen de bloesems en in de velden vind je heel verrassende en bijzondere kunstwerken. De kunstenaars lieten zich inspireren door de bloesems en de fruitteelt. Je kan er op zitten, klauteren of ze gewoon bewonderen. Allemaal te vinden op de fruitbeeldige fietsroutes!



8. #dewandelprovincie

Je kan niet alleen fietsen in de Hagelandse fruitregio maar ook prachtige wandelingen maken in de Gete- en Velpevallei en de Hagelandse Heuvels. Zeker in de bloesemperiode.



9. Een streek vol verhalen

Van de grimmige oorlogsgeschiedenis van Meensel-Kiezegem in Museum44 tot de Frankische edellieden van Belevingscentrum Rufferdinge in Landen. Van de Romeinse vicus in Tienen tot de kunstschaten van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. Zoveel verhalen, zoveel geschiedenis.

10. Kinderavonturen

Volg het Avonturenpad door de Grote Getevallei en bedwing onderweg de houten Getedraak, balanceer op het touwenparcours en verschan je in de boomhut. Of las een namiddagje speeltuin in, in Heldenland in Tienen of in het Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. ✨

Plan je bezoek op

 www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems



Kunstwerken komen tot leven

Beleef Bouts

Zijn werken hangen in het Louvre in Parijs, de National Gallery in Londen en The Metropolitan Art Gallery in New York. Maar het topwerk van de Leuvense stadsschilder Dieric Bouts hangt na meer dan 550 jaar nog steeds op de plek waarvoor hij het heeft geschilderd: de Sint-Pieterskerk.

Je kan de de kerk en het meesterwerk gratis bewonderen, maar dankzij innovatieve (bezoekers) tools wordt die ervaring pas echt bijzonder.

Hoezo meesterwerk?

Dieric Bouts was de allereerste meester die de beroemde scène van Het Laatste Avondmaal op zo'n monumentale schaal afbeeldde. Dertig jaar later deed Da Vinci hetzelfde met zijn beroemde fresco.

Je blik gaat vanzelf naar de hand van Jezus die het brood zegt. Een technisch kunstje van Bouts, die zo het lineair perspectief en diepte in de Vlaamse schilderkunst introduceert. Alweer een primeur.

Woonde Jezus in Leuven?

Heel bijzonder is ook de omgeving. Jezus verzamelde zijn leerlingen heus niet in een burgerlijk huis ergens in het 15^{de}-eeuws Leuven. De schilder verplaatste het Bijbelverhaal gewoon naar zijn thuisstad. Door het raam zie je zelfs een van de torentjes van het gotische stadhuis. Zonder spits, want het stadhuis stond toen nog in de steigers.

JEZUS, GEEF JE HET BROOD EENS DOOR?

Zo zag je Het Laatste Avondmaal nog nooit. Met een toverlaagje mixed reality komt het werk tot leven. Met een tablet of een HoloLens2 van Microsoft - een slimme bril die je 3D-beelden toont die alleen jij kan zien - stap je tussen de apostelen door en kom je alles te weten over de personages rond de eettafel. Elk schilderkunstig hoogstandje wordt uit de doeken gedaan.

Ook de verhalen achter de andere kunstschatten van de Sint-Pieterskerk beleef je op die manier met al je zintuigen. Zoals het schilderij De Marteling van de Heilige Erasmus, ook van Dieric Bouts, de Edelheeretriptiek naar Rogier van der Weyden, het Triomfkruis van Jan Borman en de imposante Sacramentstoren, het praalgraf van Hendrik I, hertog van Brabant, de kapel van lokale volkslegende Fiere Margriet en meer heel bijzondere werken. Met een tablet in de hand of een HoloLens op je neus bepaal je zelf je route en tempo in de kerk.

Reserveer je bezoek en koop je ticket voor de HoloLens of tablet via www.diericbouts.be

 www.diericbouts.be



5X Leuven op kindermaat



Een boeiende virtuele realiteit, gekke verhalen, een schattenzoektocht in het museum ... Een citytrip naar Leuven hoeft niet alleen een *grotensending* te zijn.

1

Een kerkbezoek was nooit zo tof

Ongelooflijk hoeveel spannende verhalen er over een kerk te vertellen zijn! Haal je doe-boekje bij M Leuven en beleef de Sint-Pieterskerk met toffe opdrachten op maat van het hele gezin. Er is een boekje voor kinderen van 4 tot 6 jaar, en van 7 tot 99 jaar.

www.mleuven.be/nl/familie-parcours-sint-pieterskerk

2

Kunst in 3D

Zet een slimme 3D-bril op je neus en breng de kunstschaten van de Sint-Pieterskerk tot leven. Echt waar, je kan zelfs mee aan tafel van Het Laatste Avondmaal van Dieric Bouts. En ken je de stadslegende van Fiere Margriet? Ze vertelt het je gewoon zelf.

www.diericbouts.be

3

Op verhalenjacht

Leuven zit boordevol gekke en interessante verhalen. Maar je moet er wel jacht op maken. Met je smartphone in de hand ga je op zoek naar zes plaatsen in de stad. Scan er de code en luister naar de grappige, stoere en ontroerende vertellingen. De stemmen klinken je vast bekend in de oren. Kan jij raden van wie ze zijn?

www.leuven.be/verhaaljagers

4

Het kleurrijke 'Nachtleven'

Het Leuvense nachtleven is beroemd en berucht. Deze wandelroute op maat van jongeren brengt je naar die iconische plekken die tot vandaag straffe verhalen opleveren. Ga op ontdekkingstocht langs knusse en ruwe dansvloeren, donkere en felverlichte gevels. Wat heb je nodig? Een smartphone en een hoofdtelefoon of oortjes.

www.nachtplan.be/nacht-wandeling-1



5

Een museum op kindermaat

Saaie kunst? Met het familieparcours in M Leuven wordt jouw bezoek aan M Leuven een boeiende ontdekkingsreis. Hedendaags kunstenaar Thomas Demand deelt je zijn eigenzinnige kijk met levensgrote maquettes, mysteries, architectuur en verhalen. Op maat van kinderen van 8 tot 12 jaar. Tot 18 april 2021.

Met het hoorspel van familieparcours Vlieg! ontdek je de verhalen achter enkele bijzondere kunstwerken. Met op het einde een schat als beloning! Vanaf 5 jaar. *

www.mleuven.be/nl/met-kinderen



De Dwars door het
Hageland Gravelroute

Van het rechte pad af

Het zijn geen doetjes, de renners van Dwars door het Hageland. De wielervedstrijd verlaat de platgetreden paden en zoekt het offroadavontuur van pittige gravelbaantjes op. Als de Strade Bianche van het noorden. En nu is het jouw beurt!

26 | GRAVELROUTES HG

Fiets de Vlooyberg in Tielt-Winge over, met op de top de indrukwekkende Vlooybergtoren. Herken je hem uit de reeks Callboys?

KLAAR VOOR JE VOLGENDE UITDAGING?

De smaak van gravel te pakken? Dan is het tijd voor een nieuwe uitdaging: een graveltocht over de hellingen van het parcours WK wielrennen 2021. Een extra pittige tocht in de Druivenstreek, ondanks de verharde hellingen van het WK is nog steeds meer dan 56% van de route onverhard. Een gravel- of mountainbike is hier echt wel onmisbaar. Ben jij klaar voor een 100-tal kilometers en meer dan 1000 hoogtemeters? Nog even geduld, je kan de route downloaden vanaf juni 2021 via

 www.toerismevlaamsbrabant.be/gravel

* Met dank aan 666Gravel.



Met een gravelbike of mountainbike trap je vlot dwars door alle grint



Maagdentoren in Zichem



De prachtige wijnhellingen, alsof je echt de Strade Bianche rijdt



Na de fietstoch kan je lekker nagenieten in Eetcafé Velo in het Sven Nys Cycling Center

Ja, je zal flink wat stof happen. En met dunne racebanden moet je er niet aan beginnen. Maar met een gravelbike of mountainbike trap je vlot dwars door alle grint, zand en modder heen, terwijl je op het vlakke asfalt gretig snelheid maakt. Het Hageland als het perfecte oefenterrein voor wie van het gravelbiken wil proeven.

Dus download het gps-bestand en een plannetje van de route, en vertrek met je fiets naar het Sven Nys Cycling Center in Baal. Misschien eerst even ter opwarming het befaamde cyclo-crossparcours uittesten?

Met Thibau en Sven

Opgewarmd? Dan trap je door het mooie Meetshovenbos richting Aarschot, de officiële startplaats van Dwars door het Hageland. Tot nu toe ging het behoorlijk snel, maar als de Demer in zicht komt

wacht je het technische werk. Na enkele uitdagende gravelstroken langs de kronkelende rivier klim je de Bosberg op, om dan door de Demerbroeken te racen. De bossen van Averbode brengen je tot bij de middeleeuwse Maagdentoren in Zichem. Misschien herken je de passage uit de televisiereeks DNA Nys? Thibau en Sven scheuren hier wel vaker door de bochten.

De hoogte in

Nog even snelheid maken nu, want even later wachten je de hellingen van het Grasbos – of de Poggio van Diest – en de citadel, de finish van het officiële parcours. Maar voor jou zit de rit er nog lang niet op. Over de gravelbanen van het Prinsenbos en door de velden haast je je richting Bekkevoort. Eerst nog de Vlooyberg in Tiel-Winge over, met op de top de indrukwekkende Vlooybergtoeren. Herken je hem uit de reeks Callboys? Neem je tijd voor een

kleine pauze en klim tot boven, het uitzicht is er prachtig.

Net als je denkt dat je helemaal uitgerust bent, wachten je weer enkele hellingen. Maar wel heel mooie: de wijnhellingen aan de domeinen Danouise en Liemau in Houwaart. Italiaanse flair, alsof je echt de Strade Bianche rijdt. De holle wegen van Gelrode brengen je tot aan de oever van de Demer en terug naar je vertrekpunt. Tijd om je fiets af te spuiten, te douchen en je batterijen op te laden in Eetcafé Velo in het Sven Nys Cycling Center. *

De Dwars door het Hageland Gravelroute is 75 kilometer lang en telt 500 hoogtemeters. Download de route via

www.toerismevlaamsbrabant.belgravel

'Een brok inspiratie
in de bus, net als het
begint te kriebelen!'

GENOTEN VAN DIT MAGAZINE? ER IS MEER!

Abonneer je gratis op dit magazine!

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant? Neem dan een gratis* abonnement op dit Groene Gordel & Hageland Magazine. Twee keer per jaar valt het in je brievenbus, vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

 www.toerismevlaamsbrabant.belabonnement

* Mits €3 bijdrage voor de verzending



Jouw mooiste wandelfoto's in Vlaams-Brabant?

Deel ze op Facebook
of Instagram met
#dewandelprovincie
en inspireer zo andere
wandelaars!

 #dewandelprovincie

